

NIJS FAN DOARPSBELANG

Ik wit it net krekt mear, mar ik sil in jier of 14 west ha. Wijbe Venema holp ús heit sneons altyd mei it suteljen, mar hy moast yn militêre tsjinst en doe wie ik oan 'e beurt. Wy hienen thús in winkel yn griente en fruit yn it hûs oan de Waling Dykstrastrijtte wêr't ik noch hieltyd wenje. Us mem stie meastentiids yn de winkel en heit gie der in pear kear per wike mei de sutelkarre op út tot wol oan Dokkum ta. Sneons waard der yn de buorren sutele. Ik fûn it earst mar neat, mar ja, lykas alle oare bern by ús thús moast ek ik gewoan meihelpe. De leren jildtas om it skouder en dêr gie it hinne by de streek del. En sa wienen der op sneon folle mear sutelders yn de buorren yn it spier: Jaap van Hulst en Dirk Bergema beide mei in eigen molkkarre, Hessel Bierma ek mei griente en fruit, Jan Schaap mei bôle en koeke en net te ferjitten de ôfladen Opel Kadett van Jan Bergmans wêrmei Teade van Duinen de boadskippen fan de 4=6 supermerk by de klanten thús besoarge. It wie in moaie en gesellige tiid mei al die sutelders oan 'e doar en ik ha der in protte fan leart. Mar die tiid fan suteljen is foarby. Allinne in inkelde fiskkarre docht no Holwert noch oan. En sa belâne we aansen yn it jier 2020. We moatte mar wer ôfwachtsje wat dit nije jier ús wer bringe sil. Doarpsbelang winsket jim yn elts gefal goeie feestdagen en in sûn en lokkich nijjier ta!

Bestuur

In september gaf Jelmer van der Hoop ons te kennen zijn bestuursfunctie in dorpsbelang neer te willen leggen vanwege het niet meer kunnen combineren van de bestuurstaken met zijn werk en privéleven. Wij respecteren zijn keus en hebben hem bedankt voor wat hij sinds begin 2017 voor onze vereniging gedaan heeft. We zijn naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid die onze gelederen met positieve inbreng wil komen versterken.

DOM

De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), zoals die nu nog bestaat, nadert nu dan toch echt het einde van de looptijd. Op 31 decem-

ber a.s. zal de DOM versie 1.0 stoppen en zich per 1 januari aansluiten bij 12 nieuw gevormde DOMmen in onze regio die samen de zogenaamde DOM 2.0 vormen. Dit betekent dat de subsidiemogelijkheid voor aanpak van de eigen woning in het beschermde dorpsgezicht komt te vervallen. Eind november is het laatste restant subsidie beschikt voor schilderwerkzaamheden aan het pand Hemmingawei 1 en daarmee is de pot definitief leeg. De DOM 2.0 zal anders van opzet zijn. Er zijn nog wel onduidelijkheden maar het is in ruwe lijnen de bedoeling om in de nieuwe opzet voor een periode van 4 jaar en met een budget van € 25.000 het mogelijk maken van projecten die betrekking hebben op de leefbaarheid van ons dorp mede te kunnen faciliteren. De DOM 1.0 is een zeer groot succes gebleken en de provincie Fryslân wil hiermee een verder vervolg geven. De mogelijkheden voor een lening blijven na 1 januari wel bestaan en exclusief voor de 4 dorpen van de straks voormalige maatschappijen versie 1.0 (Ee, Paesens-Moddergat, Metslawier en Holwerd). De regels hiervoor blijven dezelfde: werkzaamheden aan de eigen woning gelegen binnen het beschermde dorpsgebied, gebruik maken van authentieke bouwmaterialen, eigenaar is ook bewoner van de woning en de bouwkosten moeten minstens € 5.000 bedragen. Mits voldaan aan de voorwaarden kan er via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) een zeer laag rentende lening worden aangevraagd. Deze rente ligt lager dan bij een reguliere geldverstrekker! Tot een te lenen bedrag van € 25.000 komt er géén notaris aan te pas, maar door nieuwe wettelijke regelgeving moet er daarboven tot een maximum van € 50.000 een hypotheekakte worden opgesteld. Meer informatie kan verkregen worden via de mail: dedom.holwerd@gmail.com of bij de commissieleden Marla Vernoy, Gerben Osinga of Henk Willemsen.

Herstrating

Zo tegen het eind van het jaar is de laatste hand gelegd aan het herstraten van de Ale-Tún.

Alle bestrating is er uit geweest en opnieuw gelegd. Het heeft voor omwonenden wel voor enige overlast gezorgd, maar de straat ligt er nu weer keurig strak bij. Voor dit jaar had de gemeente ook nog het herstraten van de Opslach in de planning staan. De uitvoerder, Elzinga Wegenbouw uit Dokkum, komt daar in 2019 niet meer aan toe. Zo vlak voor de winter worden er geen straten meer opengebroken en de uitvoering hiervan wordt daarom doorgeschoven naar het voorjaar van 2020.

Besturenavond

Op 14 oktober was dorpsbelang Holwerd aan de beurt om een besturenavond te organiseren voor een gezamenlijke bijeenkomst van de dorpsbelangen in de voormalige gemeente Dongeradeel. Deze werd in MFA de Ynset gehouden. Er waren vertegenwoordigers van 16 dorpsbelangen aanwezig evenals de 2 dorpencoördinatoren van de gemeente, Yteke Kuipers en Ina Witteveen. Kernpunt op deze avond was hoe kunnen we elkaar als dorpen onderling versterken en samenwerken. Aan de hand van gesprekken in kleine groepjes werden antwoorden gezocht op vragen als: wat verwacht men van een dorpsbelang, hoe kan er op een goede manier met de leden worden gecommuniceerd en hoe kunnen vrijwilligers worden gemotiveerd. Al pratende komt men zo ook aan de weet wat er in de andere dorpen speelt en hoe men daar de dingen aanpakt. Zo'n besturenavond is intensief, maar erg leerzaam en ieder dorp vindt het belangrijk om elkaar jaarlijks te blijven treffen. Mogelijk dat de dorpen van voormalig Ferwerderadiel in 2020 op de volgende bijeenkomst in Oosternijkerk ook gaan aansluiten.

De Tijstream

In de bestuursvergadering van 5 november kwam Hans de Haan namens de nieuwe basisschool "De Tijstream" toelichting geven over de stand van zaken van de nieuwbouw van de school bij De Ynset aan de Morgenzon. De bouwtekeningen zijn klaar en die werden aan het bestuur getoond. De school zal op de huidige plek van de trainingsvelden gebouwd

gaan worden. Deze zal zo worden gebouwd dat er met De Ynset straks gezamenlijk ruimtes kunnen worden gedeeld. Eind november 2019 zal de aanbesteding van de nieuwbouw hebben plaatsgevonden. Als alles volgens schema verloopt dan zal er in februari/maart 2020 begonnen worden met de bouw en zal het gebouw begin 2021 kunnen worden opgeleverd. Tot zolang de nieuwe school er nog niet is blijven de bestaande huidige schoolgebouwen in gebruik.

De Klok

Zoals bij de meesten inmiddels wel bekend mag worden verondersteld wordt herberg De Gouden Klok van de familie Stielstra, en die al een hele tijd te koop stond, begin januari overgenomen door Rob en Nicole Fox en Sytze de Haan van Ameland. Sytze is als oud-Holwerter voor ons zeker geen onbekende. In Nes op Ameland bestieren ze ook een horecagelegenheid onder de naam "Zee van Tijd". De Klok zal voor het komende halfjaar gesloten zijn om flink te worden verbouwd. Zo zullen onder andere de bestaande hotelkamers worden vergroot. Wij zijn zeer ingenomen met hun plannen en wat zij voor samenwerking met Holwerd voor ogen hebben. Dit komt de leefbaarheid van dorp en toerisme ten goede. Wij wensen Rob, Nicole en Sytze veel succes toe en zijn benieuwd naar het eindresultaat van de verbouwing die in de zomer van 2020 afgerond zal zijn.

Nieuwbouw Nijhof

Op 2 december heeft woningbouwcorporatie Thús Wonen voor bewoners van de Beyertstrjitte, waarvan de huizen op de nominatie staan om afgebroken te worden, een vierde bewonersavond georganiseerd. Hierbij waren op uitnodiging ook een paar van onze bestuursleden als toehoorder aanwezig. Op deze avond werden de voorlopige bouwtekeningen en plattegrond getoond van 8 nieuwe te bouwen levensloopbestendige woningen bij de Nijhof. Het ligt in de bedoeling om de woningen in 2 blokken van 4 met de voorkant naar de Nije Nijhof gericht neer te zetten. Het plan omvat verder een verbreding van de be-

staande weg met ruimte voor parkeerhavens voor de huizen en een voortuin. De 2 woonblokken komen daardoor verder van de weg af te staan. Door deze plannen is het bestaande bestemmingsplan van het bouwterrein niet meer toereikend. Dit zal dus aangepast moeten worden en dat is een hele procedure. Het hele traject van wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan kan tot wel 35 weken in beslag nemen waardoor het niet meer haalbaar is om de geplande nieuwbouw in het komende jaar nog te kunnen realiseren. Naar verwachting zal dit dan, als alle procedures zijn doorlopen en de voorlopige tekeningen definitief zijn, in 2021 door bouwbedrijf Van der Wielen uitgevoerd kunnen worden. Voor de zomervakantie van 2020 zal er ongetwijfeld meer duidelijk zijn en zal er door Thús Wonen een volgende bewonersbijeenkomst worden georganiseerd.

Kerstbomen

Ook in 2020 worden de oude kerstbomen weer door de gemeente ingezameld. Op zaterdag 4 januari kunnen de bomen tussen 10.00 en 11.00 uur op het parkeerterrein bij de COOP worden ingeleverd. Hier staan leden van dorpsbelang klaar om de bomen in ontvangst te nemen. Elke ingeleverde boom

levert een lot en een waardebon van 50 cent op. Met het lot zijn 3 geldprijzen te winnen van 75, 50 of 25 euro en de waardebonnen kunnen bij Blokker in Dokkum en Pijnacker in Ferwert worden ingeleverd. Nadere informatie is te vinden op de gemeentepagina in de huis-aan-huiseditie van de Nieuwe Dockumer Courant.

Nog geen lid?

Dit extra dikke decembernummer van de doarpsbel is een uitgave van de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd en traditiegetrouw weer huis-aan-huis bezorgd. Bent u nog geen lid van dorpsbelang maar u wilt dat wel worden? Meld u aan bij het bestuur of via de mail (info@dorpsbelangholwerd.nl). Dorpsbelang heeft connecties met gemeente, provincie en vele verenigingen en partijen in ons dorp. Wij komen op voor de belangen van Holwerd en dat is in ieders belang, ook die van u!

Blijf op de hoogte van het Holwerter nieuws, volg ons op facebook of kijk op internet: www.holwerd.nl.

Oant de folgjende doarpsbel fan maart!

Dorpsbelang, Henk Willemsen

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD

Voorzitter:

Arnoud Haitsma,
De Iest 5, tel. 346619

Secretaris:

Tineke Hoekstra,
Stasjonswei 43, tel. 06-20750887

Penningmeester:

Klaske Miedema-Jensma, Grândyk 5,
tel. 562172

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

Postadres Dorpsbelang:

De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd
Regiobank: NL37 RBRB 0694 0539 61

Algemene bestuursleden:

- Gea de Boer, Beyertstrjitte 44,
tel. 06-28082734
- Auke Douwes, Fonteinstrjitte 72,
tel. 06-51394415
- Richard Rintjema, Van Bongastrjitte 1A,
tel. 06-20380680
- Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,
tel. 561035.
- Grietje van der Woude, De Teebus 3,
tel. 561469

Redactie Doarpsbel:

Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,
9151 JK Holwerd, tel. 0519-561035,
redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

Plannen herinrichting speeltuin

In de Doarpsbel van september informeerden we u over de plannen om de speeltuin aan De Kamp opnieuw in te richten. De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Via deze weg informeren we u graag over de stand van zaken.

Met een verkoopadviseur van BOERplay hebben we ondertussen een plan opgesteld voor de herinrichting van de speeltuin. Al snel bleek dat de huidige speeltoestellen zijn verouderd. Er is dan ook een plan opgesteld om de huidige speeltoestellen in zijn geheel te verwijderen en een hele nieuwe speeltuin in te richten.

In de nieuwe speeltuin komen o.a. een klimklautertoestel, kabelbaan, vogelnestschommel, draaimolen, wip, kruipbuis, hinkelpad en een nieuwe picknickset. De totale kosten voor de realisatie van de herinrichting van de speeltuin worden begroot op bijna € 57.000. Dit is veel geld! Maar we zijn druk bezig om dit bedrag bij elkaar te krijgen en het hele plan te kunnen realiseren.



In september hebben we u gevraagd om op ons project te stemmen via de Rabo ClubSupport actie vanuit de Rabobank. Via deze weg willen we u bedanken voor het stemmen. Mede dankzij u heeft deze actie ons € 565 opgeleverd. Een mooi begin! Maar we zijn er nog lang niet.

We zijn als projectgroep op dit moment dan ook druk bezig om op de volgende manieren het geld bij elkaar te krijgen:

- In het voorjaar van 2020 zal er een sponsorloop voor de kinderen uit het dorp worden georganiseerd.

- Er komt een groot speeldagfeest met activiteiten waarvoor entree zal worden gevraagd. Hierbij kunt u denken aan schminken, workshops, ponyrijden, een mini fotoshoot en natuurlijk mag een springkussen hierbij niet ontbreken.
- Alle ondernemers van Holwerd en omstreken hebben ondertussen een sponsorverzoek ontvangen.
- Er zijn subsidies aangevraagd bij diverse fondsen.

Wilt u ons helpen of heeft u ideeën om de financiering rond te krijgen? Dan horen we graag van u via info@doarpsbelangholwerd.nl. Als particulier een financiële bijdrage leveren? Ook dit is van harte welkom! Een bijdrage kan worden overgemaakt naar NL37 RBRB 0694 0539 61 t.n.v. Ver. Van Dorpsbelangen Holwerd onder vermelding van 'speeltuin'.

*De speeldagcommissie
Berber-Rinskje Ferwerda, Pieter van der Weij,
Adrie van Slooten, Arnoud Haitsma,
Nynke Wijma, Tineke Hoekstra, Mariska Reitsma*

REGENBOOGVLAG DE STELPSHOEVE

Regelmatig heeft er bij de Stelpshoeve een regenboogvlag gehangen. Deze vlag maakt duidelijk dat iedereen ongeacht zijn afkomst, kleur en geaardheid er toe doet en welkom is in de Stelpshoeve. En natuurlijk ook in ons dorp Holwerd. Want zijn Friezen niet van oudsher open en gastvrij!?

Helaas heb ik moeten ervaren dat deze openheid en gastvrijheid blijkbaar niet voor iedereen opgaat. Tot vier keer toe is deze vlag letterlijk van de vlaggenmast afgesneden. Dit tervijl andere vlaggen gewoon zijn blijven hangen zoals de Nederlandse vlag die enkele meters verder hangt.

De eerste keer dat het gebeurt denk je, kwa-jongenswerk en of gewoon baldadigheid, de tweede keer geloof je dat ook nog maar dan

niet meer. Jammer, komen we als Holwerd zo goed in beeld met allerlei activiteiten en met Holwerd aan Zee blijkbaar wonen er in ons dorp mensen die het niet zo ophebben met de betekenis van de regenboogvlag.

Ik, en ik weet zeker vele met mij op het dorp, vinden het wel belangrijk dat iedereen welkom is en recht heeft op vriendelijkheid en begrip en daarom ga ik in het voorjaar van 2020 weer beginnen met het ophangen van een regenboogvlag.

Tegen diegene die de vlaggen hebben weggesneden zou ik zeggen, ga eens nadenken over wat je doet en probeer respect op te brengen voor mensen die een andere mening hebben dan jij.

*Met vriendelijke groet
Johan Lammering*

MUZIEKVERENIGING “CRESCENDO” HOLWERD



Crescendo Holwerd is een enthousiaste en gezellige muziekvereniging die al sinds 1896 actief is. Het korps heeft ca. 30 leden van verschillende leeftijden en heeft vanaf augustus een nieuwe dirigent; Pieter de Jong.

Samen met de dirigent zorgt Crescendo voor een gezellige sfeer; goede muziek, afwisselende concerten en vooral voor veel plezier in het maken van muziek.

Crescendo bestaat vandaag de dag 123 jaar en wij willen graag nog veel langer bestaan. Daarom zijn wij voor het korps op zoek naar nieuwe leden. Dit kunnen leden van alle leeftijden zijn, je hoeft nog niet te kunnen spelen, dit

kun je leren (want, wij hebben een heel leuk aanbod!). Het enige wat je nodig hebt is het enthousiasme om te starten met het maken van muziek.

Dus... kom gerust een keer langs!

Wil je meer weten over muziekvereniging Crescendo Holwerd? Wij hebben nu ook een website waar je alles kunt vinden over onze vereniging.

<https://www.crescendoholwerd.nl>

Wil je meer willen weten over ons aanbod dan vind je hier ook onze contactgegevens.

Hopelijk tot snel!

WAD'N KOOR

"Hou je van zingen en van gezelligheid?" Dan ben je van harte welkom bij Wad'n koor.

Dit is de slogan van het koor.

Elke donderdag van 19.45 tot 21.45 wordt er geoefend in het Amelander Veerhuis.

Het koor bestaat uit groep enthousiaste mensen die heel graag zingt maar ook een hele leuke groep is.

Naast de gezelligheid is het koor ook serieus aan het oefenen en krijgt het steeds meer mooie liederen (o.a. "Perfect" van Ed Sheeran, "Bed of roses" van Bon Jovi, "Rollercoaster" van Danny Vera).

Wil je eens een keer meezingen om te kijken of het wat voor je is?

Je bent van harte welkom!

Voor inlichtingen kun je bellen naar Pietsje Brander, tel. 06 48510577

- **15 december** is er een pop/kerstconcert in het Amelander Veerhuis met tombola. Aanvang 15.00 u.

- **3 januari** is Wad'n koor te gast bij Omrop Fryslân

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Kerstfeest 2019

"Niemand buiten spel zetten" is het thema van de viering van het kerstfeest 2019.

Een kerstfeest voor jong en oud, met muziek, een kerstspel, een verhaal, een traktatie én een grote kerstboom. De kerststal mag ook niet ontbreken. Jan Ildsardi en Auke Douwes brengen muziek vanaf de kraak. Samen maken we er een mooie viering van!

Iedereen is van harte welkom.

Waar: Doopsgezinde kerk.

Wanneer: Dinsdagavond, Kerstavond
24 december.

Tijd: 19.00 uur.

*We hebben er zin in,
Riekje-Nienke-Sieke-Jannie-Rob-Jelske*

Popkoor "Opus 3"

Zondag 26 januari, 15.00 u., Vermaning Holwerd

Te gast is het popkoor "Opus 3" met dirigent Ben Brunt. Het koor heeft in zijn repertoire liedjes van The Beatles tot Michael Jackson, kortom uit de oude doos en hedendaags.



Margriet Brandsma

Zondag 16 februari, 15.00 u., Vermaning Holwerd

Margriet Brandsma is dan in ons midden. Margriet was van 1994-2010 correspondent voor het NOS-journaal m.b.t. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze middag houdt zij een lezing over Angela Merkel, huidig kanselier van Duitsland.

Beide programma onderdelen zijn ten zeerste aan te bevelen. Overigens is de commissie zeer tevreden over de opkomst bij onze activiteiten: meestal tussen de 50 en 60 gasten!

De entree op deze middagen is gratis; er is een collecte bij de uitgang.

Uiteraard is een ieder van harte welkom!

*De activiteitencommissie: Riekje Aagtjes-Adema,
Henk Bos, Marianne van der Bos-Weidenaar,
Maaïke Wassenaar-Meirink en Giel van Leerzem*

HOKROCK ALDIJERSNACHT

Hokrock presenteert dit jier tiidens Aldjiersnacht: "The Living Jukebox"! Dit trio spilet neffens it konsept jo freegie en wy spylje. Neat is te mâl! De kreakers fan foarhinne, de hits fan no en fout as fanâlds alles kin foarby komme. It Ultiem spul tusken fraach en oanbod, de keus is oan dy!

Foar it earst kin d'r dit jier ek foar de munten pint wurde!

Ta beslút: Tinke we allegear nochwol efkes om in ID? Nix <18! Gjin bânstje, gjin drank!

Hokrock presenteert dit jaar tijdens oudejaarsnacht: "The Living Jukebox"! Dit trio speelt volgens het concept u vraagt en wij spelen. Niets is dan ook te gék! De krakers van toen, de hitjes van nu en fout als vanouds alles kan voorbij komen. Het ultieme spel tussen vraag en aanbod, de keuze is aan jou!

En voor het eerst kan er bij ons ook voor de munten gepind worden!

ot slot: Denken we allemaal nog wel even om een ID? Nix <18! Geen bandje, geen drank.



WADDENBELEVINGSCENTUM DE NOORDHOREN

Het Waddenbelevingscentrum de Noordhoren heeft weer een goed jaar gehad. Er zijn veel wadlooptochten gemaakt, een hoop schoolkinderen hebben het wadloopcentrum bezocht in het kader van verschillende projecten en ook de individuele toerist en geïnteresseerde bezoeker hebben ervaren hoe belangrijk en kwetsbaar de Waddenzee is.

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben een hoop vrijwilligers zich ingezet om groepen te begeleiden en van informatie te voorzien.

Vrijwilligers die weten hoe belangrijk de Waddenzee is voor de flora en fauna en hoe nodig het is om je er voor in te zetten. Op welke wijze dan ook. Daarom vragen wij weer voor 2020 mensen die ons team komen versterken.

Hoeveel tijd je wilt investeren ligt aan je zelf en als je meer wil weten over de activiteiten en hoe je kan bijdragen vagen we je te bellen Maja telefoon 06-30715361.

Het Waddenbelevingscentrum heeft boven een vrij grote vergaderruimte die niet wordt gebruikt. Deze vergaderruimte die best speciaal is te noemen omdat deze gelegen is in het centrum, kan gebruikt worden als vergader- en of ontmoetingsruimte voor groepen tot ongeveer 24 personen. Ook kan deze ruimte gebruikt worden als kantoor voor een klein bedrijfje of instelling. Geïnteresseerden kunnen ook via het voornoemde telefoonnummer hierover informatie verkrijgen.

Met een natuurgroet, Maja Geluk

DECEMBER 2019

- 15 15.00 uur Pop-/Kerstconcert Wad'n Koor met Tombola in het Amelander Veerhuis.
- 24 22.00 uur Kerstnachtdienst in de Doopsgezinde Kerk. Veel zingen met muzikale medewerking van Jan Idsardi op het orgel en Auke Douwes op cornet.
Voorganger: Anke Hoekstra-Rondaan
- 31 19.30 uur Oudjaarsdienst in 't Sintrum
Voorganger: Anke Hoekstra-Rondaan

De aangekondigde fotomiddag in MFA De Ynset in februari 2020 gaat wegens omstandigheden niet door.

Jan van der Velde

JANUARI 2020

- 1 01.00 - 04.30 u. Hokrock met "The Living Jukebox" in MFA de Ynset. Gratis entree.
- 3 Toanielferiening Pro Rege spilet it blijspul "Troch omstannichheden iepen" yn it Sintrum. Muzyk nei.
- 10 Toanielferiening Pro Rege spilet it blijspul "Troch omstannichheden iepen" yn it Sintrum.

JUNI 2020

26 t/m 28 juni

10e editie Holwerterfeest

UITNODIGING VOOR ALLE INWONERS VAN HOLWERD

Al een aantal jaren leeft bij ons het verlangen iets te betekenen voor mensen die eenzaam of alleenstaand zijn.

Wij willen dan ook de mogelijkheid geven om samen met ons een kop koffie of thee te drinken op elke eerste dinsdag van de maand. De eerste bijeenkomst zal weer zijn op **7 januari 2020**.

U/jij bent van harte welkom op de Fonteinstrjitte 94, vanaf 10.00 tot 11.30 uur.



Oud of jong, we zien jullie graag verschijnen.

Voor vragen kunt u bellen:
05 19 562483, Gosse en Willy Vrieswijk

IISBAANBESTJOER SIKET REDENS

We hoopje dat der wer riden wurde kin dizze winter. As der minsken binne dy't redens oer ha of graach ruilje wolle fan redens kin dat by it lisbaanbestjoer. It meie noaren of houtjes of oare redens wêze yn alle maten. Ek is der in foarrie dêr't men út kieze kin.

De adressen om it te bringen, binne :

- Douwe Kuipers, De Morgenzon 12
- Neeltsje Veenema, Kletterbuorren
- lisbaanhokje as der iis leit

lisbaanbestjoer

JEU DE BOULE

Het jeu de boule spel is momenteel volop in het nieuws. Veel mensen hebben al eens kennis gemaakt met het spel. Zo ook in Holwerd, tijdens het feest toch een 66 deelnemers. De club, die onderdeel is van Concordia, organiseert toernooien, zoals de Steegpartij, Kampioenschap van Noardeast Fryslân, nacht-boulen en organiseert elke dinsdagavond een partij voor de competitie, welke van april tot september duurt. Ook is er voor de liefheb-

bers een bospartij in het najaar in het Drentse Vledder, kortom er wordt door een aantal vrijwilligers van alles georganiseerd voor jong en oud. Als u of jij denkt, goh dat lijkt me wel wat, schroom niet en kom langs bij het Partoer aan het Keechje.

*Een vriendelijke groet,
namens de jeu de boule commissie,
Marten Slager*

TOANIELFERIENING PRO REGE SPILET FREED 3 EN 10 JANNEWARIS 2020

Yn novimber hawwe wy ús publyk yn Ferwert en fan de Fryske Krite Assen al in jûn hearlik laitsen besoarge en dat wolle wy troch sette yn it nije jier en dat jier begjinne wy fansels yn eigen doarp.

Wy, toanielferiening Pro Rege út Holwert ha ferline jier sjoen dat beide jûnen goed besocht binne, it wie in sukses. Dêrom organisearre wy ek yn 2020 twa jûnen. Op freed 3 en 10 jannewaris 2020 spylje wy yn 't Sintrum yn Holwert it blijspul "Troch omstannichheden iepen".

It stik is skrean troch Aris Bremer en oerset troch Betty Schilstra.

Sa as altyd spylje wy op de earste freed fan it jier; dit is op 3 jannewaris. Dizze jûn is mei muzyk fan Daniel Metz. De fuotten kinne fan de flier. In wike letter op freed 10 jannewaris ha wy ek in foarstelling. Op dizze jûn kinne jo gesellich neipraete mei in drankje.

Dit jier spilet it stik yn herberch "De Kromme Kronkel" yn in lyts doarpke dat hast net op 'e kaart te finen is. Krijn en Styn Kromme, broer en suster, eigners fan de herberch kinne amper de holle boppe wetter hâlde. Bram Bûterblom is de iennige stamgast. Dochs komme Lidy, Ellen en Meta mei harren jierlikse kanotocht hjir telâne. Sy soenen mar efkes bliuwe mar in ûnwaarsbui en (krekt) wat tefolle Kleare Kronkel, de spesjaliteit fan it hûs, makket dat de



froulju útfanhûzjen bliuwe. Dit rint út op in gaos en wat foar geheimen komme der allegear oan it ljocht en mei wat foar bedoeling is eltsenien dêr eins?

Kaarten yn 'e foarferkeap binne € 12,- en kin reservearre wurde by Johanna van der Meij (06-10417860), kaarten oan 'e seal € 15,-. Ek reservearre kaarten kinne jûns oan de seal betelle wurde. Wy ha gjin pin!

Wolle jo der by wêze en is der in jûn dy't jo foarkar hat, reservear dan op tiid want fol is fol. Wolle jo mear oer ús witte? Sjoch dan ek ris op ús Facebookpagina Toaniel Pro Rege.

HORECA HOLWERD

In de vorige dorpsbel had ik bijgaande advertentie van café 't Zeemanshuis'. Met de vraag wie weet waar dit café heeft gestaan?

Bezoekt het Café „t Zeemanshuis”
Consumptie billijk
Beleefd aanbevelend,
G. P. Heeringa, Holwerd

Onderstaande reactie kreeg ik van Meindert Geertsma.

“Ik hie dizze namme noch noait earder heard. It lettertype út de adfertinsje docht 20ste ieus oan. Yn it argyf fan de Leeuwarder Courant fynt men op 29-12-1926 de kombinaasje G. Heeringa - Café - Holwerd. Ek op 20-4-1927 komt Heeringa noch in kear foar. It giet beide kearen oer in lotterij.

Yn syn boekje 'Uit het verleden van Holwerd' skriuwt ús heit op side 13 oer it 'cafeetje' De Goede Verwachting fan Klaas en Sijke Jongedijk yn de Opslach. Bynamme 'De Vlooi'.

Dêr achteroan skriuwt er: 'Later heeft Gosse Heeringa hier een bierbottelarij gehad van Oranjeboom'. En dan giet it fierder oer Thomas van Duinen en oaren.

Dy G.P. Heeringa sil wol bedoeld wêze. Hiet er miskien Gosse Pieters? Soks is. tink ik, wol út te sykjen. It plak moat dus De Opslach wêze, De tiid: twadde hele jierren twintich. Billijke prijzen, gjin djoer adres. It wie mar in lyts achterôf kroechje. Doe't Thomas en Sjouk van Duinen dêr wennen kaam ik mei har soan Geert der wol. It âlde kafee gedeelte wie noch goed as sadanich te herkennen. Geert hie in lyts fytske en hy koe dêr mei gemak rûntsjes yn fytsje, op de keale planken. Rom genôch."

Tot zover de reactie van Meindert.

Gouden Klok

Maar er is nog meer horeca nieuws, op 9 november sloten Hannie en Wytze de deuren van de 'Gouden Klok'. Na meer dan twintig jaar waren zij toe aan een andere uitdaging. Maar hiermee verdwijnt na meer dan 245 jaar de naam de 'Gouden Klok' van de gevel aan de Foarstrjitte.

In de Leeuwarder Courant van 5 november 1774 wordt kastelein Symen Jans fan de Klok al genoemd. Maar ook in de rekeningboeken van de kerkvoogdij van de Hervormde kerk uit 1776 wordt 'de Klok' al genoemd samen met 'De Zwaan en it Grauwe Peerd'. De bouwcommissie vergaderde in deze horeca gelegenheden en de kosten hiervan werden gedeclareerd. Het zal even wennen worden voor de vele stamgasten dat ze voortaan niet meer naar het Klokje kunnen.



Zee van tijd Holwerd

Want middenin de dorpskern hebben Rob en Nicole Fox en Sytze de Haan het (huidige) hotel-restaurant De Gouden Klok gekocht. Rob en Nicole zijn eigenaren van Zee van Tijd op Ameland en hebben het bedrijf in de afgelopen veertien jaar uitgebreid en continu vernieuwd. Sytze is geboren en getogen Holwerter en heeft in 2014 zijn Bachelor gehaald aan de

NHTV in Breda. Om af te kunnen studeren, mocht hij zelf een onderzoeksonderwerp voor zijn scriptie bedenken en deze heeft hij geschreven over het zelfstandig exploiteren van een hotel in Holwerd. In 2014 stond de regio Holwerd e.o. er een stuk anders voor dan tegenwoordig. Nu er op dit moment grote ontwikkelingen gaande zijn, waaronder: Holwerd aan Zee, Sense of Place en een verwachte toename aan binnenlands toerisme in 2030, besloot Sytze hotel-restaurant De Gouden Klok in Holwerd aan Rob en Nicole voor te leggen.

Na een voortraject van ongeveer een jaar, heeft dit er toe geleid dat De Gouden Klok op 7 januari 2020 wordt overgedragen en er - na een intensieve verbouwing - halverwege 2020 een gerenoveerd hotel en restaurant wordt geëxploiteerd onder de naam 'Zee van Tijd Holwerd'. Het hotel zal dan beschikken over zeven luxe hotelkamers en een volwaardig restaurant.

Rob, Nicole en Sytze willen van Zee van Tijd graag een ontmoetingsplek maken waar de toerist de lokale ondernemers kunnen vinden en andersom. Om die doelstelling te bewerkstelligen, wordt Zee van Tijd Holwerd een

Toeristisch Informatie Punt. De ondernemer uit de regio kan informatie/brochures brengen en die worden vervolgens actief gepromoot bij de gasten.

Het doel is, om met Zee van Tijd Holwerd, van Holwerd een daadwerkelijke vakantiebestemming voor de toerist te maken, waarbij de gast zowel het vasteland als de eilanden en omliggende steden kan combineren en volop genieten van de rust en de ruimte die er is in het mooie Noordoosten van Friesland.

Voor de Holwerders moet het een fijne ontmoetingsplek worden, waar er na een lange werkdag een lekker borrel, een goed glas wijn, met borrelplank, een lunch of - op bepaalde momenten - een diner kan worden genuttigd.

De volgende slogan vat het project samen (lees in het Nederlands, interpreteer als Fries):
Zee van Tijd Holwert, it is net Amelân.

Amelander Veerhuis

Over het Amelander Veerhuis dit keer geen nieuws, maar wilt u meer over deze horeca onderneming meer te weten komen, koop dan het boek 'Wat ha we moai sitten'.

Jan van der Velde

BOEK 'WAT HA WE MOAI SITTEN' 40 JIER KROECHLIBBEN

Vrijdag 11 oktober 2019 jl. vond de presentatie plaats van het boek: "wat ha we moai sitten"

40 jier kroechlibben in het Het Amelander Veerhuis. Het was een gezellige avond met speech en uitreiking van het eerst boek aan Wilma Brander door

Henk en Ida van Duinen. Daarna vond de verkoopplaats met signering.

Een boek over verhalen en anekdotes: Holwerder feesten, muziekconcerten, bruilof-



ten, begrafenissen, Freule, PC koning, vergaderingen, biljartenavonden, enz. enz.

Nieuwsgierig. Ga het lezen, de reacties zijn heel goed. Het boek is te verkrijgen op de volgende adressen:

Dokkum, De Woudhorne 56, tel. 0519-346743

Mail: henkvanduinen@kpnmail.nl

Holwerd, Tsjerkestrjitte 3, tel. 0519-561153 na 18.00 uur.

Holwerd, Hotel Het Amelander Veerhuis, tel. 0519-346331

Bepaalde oplage, 192 bladzijden hardcover; het boek is te koop voor € 20,00.

Groetjes, Henk en Ida.

EERHERSTEL VOOR WALING DYKSTRA

'Er is niemand die zoveel invloed had op de Friese cultuur. Na hem is ook geen Friese schrijver zo populair geweest'. Tòch is de erfenis van Waling Dykstra vrijwel vergeten en zijn woonhuis aan de Hegebuorren was tot voor kort een bouwval.

Het is hoog tijd voor eerherstel, zeiden diverse sprekers bij de opening van een expositie over Waling Dykstra in Obe, de expositieruimte tegenover de Oldehove. Tevens werd bij die gelegenheid zijn dichtbundel *Duvelskeunstner* gepresenteerd.

Waling Dykstra (1821-1914) werd in 1821 Vrouwbuurt geboren maar woonde, tot zijn dood in 1914, het grootste deel van zijn leven in Holwerd. Hij was schrijver, dichter, volkskundige, taalkundige, boekverkoper, journalist, bestuurder en vader van elf kinderen.

Dykstra liet een culturele schatkamer na. Een erfenis die grotendeels is vergeten. Na zijn dood werd hij miskend, vooral omdat hij zijn tijd ver vooruit was. Zo schreef hij al in het Fries, de taal van het volk, bepleitte hij vrouwenrechten en was hij pleitbezorger voor meer democratie.

Schrijver Abe de Vries onderstreept net als Tresoar-directeur Bert Looper de verdiensten van Waling Dykstra. De laatste sprak de

hoop uit dat diens woning in Holwerd spoedig wordt opgeknapt.

Het lied 'Wat bisto leaflik rizende simmermoarn' is misschien wel het bekendste werk van Dykstra.

De Holwerder was echter zéér veelzijdig. Van zijn hand verschenen romans, verhalen, gedichten, rijmpjes, liederen en toneelstukken, tijdschriften en het eerste Friese woordenboek. Daarnaast bracht hij met zijn beroemde 'winterjûnenochten' in cafés en herbergen vertier en cultuur bij duizenden Friezen, in een wereld die niet veel groter was dan het eigen dorp.



De tentoonstelling over Waling Dykstra is tot en met 5 januari in Leeuwarden te zien. Er worden topstukken getoond uit de collectie van Tresoar, tevens zijn er af en toe film- en live-voordrachten. In een tijdlijn wordt het leven van de Waling Dijkstra inzichtelijk gemaakt.

(Obe is open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00. De toegang is gratis.)

Ale Hansma

HOLWERTERFEEST 2020

De tijd vliegt, nog maar 7 maanden en dan is het alweer zo ver... De 10e editie van het Holwerterfeest. Jawel, 10 jaar, een jubileumeditie dus! 26 tot 28 juni 2020 belooft het leukste weekend van het jaar te worden... Met veel leuke muziek, activiteiten en gezelligheid.

De Holwerterfeestcommissie is al druk aan het vergaderen en er zijn ideeën genoeg om van dit jubileum een groot spektakel te maken. Wat precies houden we nog even geheim, maar we zijn onder andere opzoek naar foto's van het dorpsfeest van de afgelopen 9 jaar.

Wanneer u leuke foto's heeft of iemand kent met leuke foto's, kunt u contact met ons opnemen door een mail sturen naar jubileum@holwerterfeest.nl.

Als Holwerterfeestcommissie hebben wij ook dit jaar weer veel zin om het feest te organiseren. Een warm welkom aan het nieuwste lid van het bestuur: Wietske van der Weg!

Benieuwd naar de vorderingen, nieuwe informatie of winacties? Volg dan onze facebookpagina (Holwerterfeest) en instagram (@holwerterfeest).

THE SOUND

Aan de jeugd en ouders van Holwerd

Wij als bestuur van The Sound, willen graag uw aandacht vragen voor het volgende; The Sound is al sinds het begin van de jaren 80 een jeugdgebouw in Holwerd. Het doel van The Sound is dat de jeugd in het dorp een eigen plekje heeft, waar het in een vertrouwde omgeving kan afspreken en samen chillen... Een veilige plek dus! We denken dat het voor de meeste ouders ook geen verdere uitleg behoeft om te weten hoe fijn dat is!!

Wij als bestuur doen ons uiterste best om dit voor de jeugd te blijven realiseren... Echter..., wij kunnen dit niet alleen. Afgelopen jaar hebben we verschillende activiteiten georganiseerd, maar het bezoekersaantal liep steeds verder terug. En daar doe je het uiteindelijk niet voor. Deze trend willen we graag doorbreken! In omringende dorpen zijn de meeste jeugd gebouwen al gesloten, en is er veel overlast van rondhangende jeugd. Zover is het gelukkig nog niet in Holwerd.... nòg niet....

Maar het is erop of eronder!

We willen graag in contact komen met de jeugd en ouders, want de ouders kunnen hierin veel voor ons betekenen.

Ook weten we dat de jeugd het gezellig vindt om lekker in groepjes thuis te zitten, maar dat kan ook in de Sound.

Wij willen ook graag met de jeugd brainstormen wat er in de Sound verandert moet worden om het hier gezellig te maken.

Voor de jeugd denken wij dat het belangrijk is om zelf te beslissen wat voor activiteiten of spelletjes ze willen doen of organiseren. Dit kan variëren van een Disco of een potje darten, tot een groter evenement, zoals bijv. een dropping. U als ouder willen we vragen om met ons mee te denken, door bij ons in het bestuur te komen. We zijn met 4 mannen dames zijn van harte welkom, of door op de achtergrond met ons mee te denken.

Alles is mogelijk! Alleen op deze manier is het mogelijk om The Sound te behouden voor het dorp.

Het Bestuur.

WOONINITIATIEF HOLWERD

Stichting Wooninitiatief Holwerd is een stichting die als doel heeft het realiseren van een kleinschalige duurzame woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke en of meervoudige beperking waarvoor langdurige zorg (WLZ indicatie) en/of begeleiding noodzakelijk is in Holwerd.

Wij vinden het heel belangrijk dat deze kwetsbare mensen kunnen wonen in de hun vertrouwde leefomgeving en waar mogelijk deel kunnen nemen aan de sociale activiteiten in het dorp.

In 2018 hebben drie partijen te weten Stichting Wooninitiatief Holwerd, Woningcorporatie Thûs Wonen en de JP van den Bent Stichting een intentie overeenkomst ondertekend aangaande de samenwerking.

Door de huidige ontwikkelingen in het dorp werken wij momenteel ook nauw samen met andere partijen in Holwerd. Naast de begeleiding binnen de woonvorm kan er ook ambulante begeleiding worden verzorgd door de JP van den Bent.

Mocht u als ouder belangstelling hebben voor een zelfstandig appartement voor uw zoon of dochter waar zorg /begeleiding wordt aangeboden neem dan gerust en vrijblijvend contact op

*Met vriendelijke groet
Namens het bestuur*

Janke de Haan-Brouwers

Email : jankeholwerd@gmail.com

Tel: 06 - 42 57 46 35 / 0519 - 561384

DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Poddestuollen

Yn 'e hjerst falt der ek wer in soad te belibjen. Sa as yn oktober, de poddestoullenmoanne. Oan de Stasjonwei seach ik yn in tún by in beuk (bjirk) in tal vliegenzwammen (miggeswam), de poddestuol, read mei wite stippen, stean. De



vliegenzwam stiet hiel faak by bjirken. De vliegenzwam is giftich en hy komt oan syn namme omdat men eartiids fan de swam in miggedeadzjend middel makken. Yn deselde tún stiene ek in pear fan de soort eekhoortjesbrood (iikhoarntsjesbrea).



It is in dikke poddestuol, kinst him ite en it skynt hiel lekker te wêzen. Hy hat in brúne hoed en derûnder is hy ljochter. Ik ha sels noch noait in poddestuol út de natoer iten, je binne tefolle warskôge om dat te dwaan. Dat is yn byg, East Europa en Dútslân wol oars. Der is it gebrûklik om poddestuollen te sykjen en te iten. It is wol spitich dat der sa'n bytsje Poddestuollen te finen is yn Holwert, der wurdt te faak meant of der lizze tegels en stienen yn túnen. Hoe âlder en ûnbewurke de grûn is, hoe mear poddestuollen mar ek oar plantegoud men sjocht.

Tapuit (heidehipper)

Mei de fûgeltrek yn septimber seach ik lâns de sédyk wol in hûnderd tapuiten. It is in simmerfûgeltsje mei in grize boppeside, wite stuit en in swart masker en flerken ûng. sa grut as in mus (mosk). Hy hipt fan de iene ferheging nei de oare, in aardichheid om nei te sjen. De tapuit briedt op de grûn yn dúnen, heide, rotshellingen en lâns de kust. Hy giet yn oantallen efterút ek wer omdat der temin ynsekten en oar grûnlibben is.



Natoer en bioferskaat

Al lang witte we dat it min giet mei it bioferskaat (biodiversiteit) yn de natoer. Yn 2030 sil der noch 5% fan it briedend ljippenbestân (kievit) oerbleaun wêze is de ferwachting. Mei de skriezen is it net folle better. De veldleeuwerik (ljurkje) is hjir hast net mear te finen en foaral net mear te hearren. Us bern en bernsbarn witte net mear hoe moai it is om yn de maitiid de gelûden fan dizze fûgels te hearren. Der is net genôch iten mear te finen en as oarsaak derfan binne û.o. de ruilferkaveling en de yntinsive buorkerij. De opbringst fan it lân moat sa heech mooglik mei it gefolch dat der minder wjirms en oar boaiemlibben is dêr't de fûgels fan libje moatte. Dêrby komt ek noch it stikstofprobleem wêr't de natoer fan te lijen hat. De minister komt no mei maatregels foar in grûnbûne kringlooplânbou om it tij te kearren. Dat liket my in goede saak. De natoer is foar de minske dy't dochs ek in ûnderdiel fan dy natoer is, in seine en it kin in genêzjend effekt op de minske ha.

*Oant in oare kear,
Sara Hofman
sarahofman@gmail.com*



BOLLEMANSSTEECH - BOMMELSTEGE

Henk Willemsen frege my om wat oer de Bollemanssteech te skriuwen. En dan foaral oer dy eigenaardige namme.

It *Friesch Woordenboek* fan Waling Dijkstra seit dat in bolleman is 'een houder van een (gemeenschappelijke) springstier in sommige Friese dorpen en steden'. It komt der op del dat de lytsere boeren en komelkers meiinoar ien bolle hâldden. Soms makke ien fan harren dêr in berop fan. Dat wie dan de bolleman.

It is spitch, mar mear is der yn it gefal Holwert net oer te sizzen. Net wa't it wie, net wêr't er krekt wenne, net om watfoar perioade oft it giet. Ik tink de 19e ieu, mar kin dat net bewize. Yn âlde advertinsjes yn de *Leeuwarder Courant* komt men dat wurd Bollemanssteeg wol tsjin.

Och ja, dy âlde Bommelstege.

By ús út hûs wei hiene wy it sicht der op. Hoe faak bin ik dêr as bern net troch hinne boksele. Gauris by jûntiid, krekt foar iterstiid, as ús mem ûntdiek dat it brea sawat op wie. Dan stjoerde se yn skimerjûn of yn it tsjuster ien fan de bern der op út om by bakker Venema in fjirdepartsje brea (fan 1250 gram) te heljen. Venema wenne oan de Foarstrjitte. Sa neamden wy it net, wy seinen gewoan 'oare kant buorrenblok'. It tsjustere steechje hie gjin iepenbiere ferljochting. As it reind hie dan leinen der altyd wetterplassen. Oan de kant fan de Waling Dykstrastrjitte (dy't doe noch Blokstraat hiet) wie links de winkel fan skuonmakker De Graaff, rjuchts dy fan Bron. Oan de smelle oare ein stie links it grientewinkeltsje fan Germeraad (al lang lyn ôfbrutsen) en rjuchts de went fan menear Hoekstra, dy't foargonger wie by de Evangelisatievereniging.

Yn myn jeugd wienen der yn de stege noch mar twa huzen bewenne. Yn it iene wenne Gjerryt Ontank mei syn frou Ane. Se hienen earder jierrenlang wat gemierkerij hân op in stjelp yn de Fellingen dy't 'De Woeste Hoeve' neamd waard. Ontank hie dêr ek geiten. Der stiet my wat fan by dat der yn de Kege wol ris in geitekeuring hâlden waard, en dat Ontank mei de organisaasje dêrfan te meitsjen hie.

Miskien is der in lêzer dy't dêr mear fan wit. Wie der yn Holwert in geitefokferiening of sa, en siet Ontank yn it bestjoer?

Begjin jierren fyftich ferhuzen Ontank en syn frou út it iepen fjild nei de buorren, nei in went yn de Bommelstege, der't foar har brânstofhandeler Jentsje Bosgra wenne hie. Sy wienen doe in jier as santich. Ontank wie noch fan de generaasje dy't it net hie oer syn 'frou' mar oer syn 'wiif'. Hy kaam alle dagen wol ien of twa kear út de stege nei ús yn de smidte om, as it koe, in praatsje te meitsjen mei wa't er dêr mar trof. As it praat op wie en hy wer op hûs oan soe dan sei er "Ik sil wer nei it wiif ta". Ontanks Ane, sa't ús heit har altyd neamde, wie mar in lyts wyfke. Se kaam seldom út de stege. Bern hienen se net. By de Volkstelling fan 1947 wenne der yn heel Nederlân mar ien persoan mei de namme Ontank. Dat wie yn de gemeente Westdongeradeel en dat moat dus dizze Gjerryt Ontank west ha. Mei syn ferstjerren yn 1960 is tagelyk dy aparte famyljenamme útstoarn.

Letter hawwe Durk en Djoke Koopmans hjir wenne. No har soan Folkert Koopmans.

Ien nûmer fierderop nei de Waling Dykstrastrjitte stie it lytse húske fan Goasling Elzinga. Hy wie widner. Yn de jierren twintich moat er dêr wenne ha mei syn frou Leentsje, mei fjouwer dochters en in broer fan him. En dan wie der somtiden ek noch in geit. Dy waard fuorre mei de skilen dy't Goasling yn in ammerke ophelle by in pear fêste adressen yn de buert.

Nei it ferstjerren fan Goasling yn 1959 hat skuonmakker De Graaff it spul kocht en ôfbrekke litten. Hy hat it lapke grûn dat sa frijkaam by syn tún foege. Myn broer Durk hat letter hûs en tún fan De Graaff oernommen en dêr jierren wenne.

No't de namme fan De Graaff falt komt my in bryk foarfal út it begjin fan de jierren fyftich yn it sin. Achter it wenhûs fan De Graaff wie in oanbou oan de kant fan de Bommelstege.

Yn dy oanbou siet it húske. In âlderwets húske mei in tonne, lykas yn de measte Holwerter huzen doe. Op fêste tiden kaam de tontsjeman om de folle tonne te wikseljen foar in legen ien. As dat dwars troch wurkpleats en winkel moatten hie dan hie dat in hele stjonkerij west, mar om dat te foarkommen wie der in lyts doarke makke yn de muorre oan de kant fan de Bommelstege. It doarke wie krekt grut genôch om der in tonne troch skowe te kinnen.

Yn in âldjiersnacht hawwe in pear jongelju dat doarke fan bûten ôf iepen makke. Hoe't se dat foarinoar krigen ha wit ik net. Miskien siet der allinne mar in waarle oan de bûtenkant. Yn dy tiid waard der mei âld en nij noch omraak tôge, as men de kâns dêrta krige. Dit wie sa'n kâns. It tontsje waard meinommen nei it Bosma'splein. Dêr stie in fjouwerkante izeren elektrisiteitsmast. Fjouwer poaten mei diagonale ferbinningen. Men koe der maklik yn klimme. Oan dy mast waard it tontsje mei ynhâld fêst makke, meters boppe de grûn. Wat sille de dieders der in wille om hân ha.

En oan de oare kant, wat sil it in raar o heden west ha doe't op nijjersmoarn de earste út de famylje De Graaff sûnder euveldoed nei it húske gie en dêr die wat hy of sy wend wie om te dwaan. Wat barde der doe? Men kin der nei riede, soks freget men net.

De iepening yn de muorre is letter tichtmetsele. Oan de kleur fan de stien is noch te sjen wêr't it doarke sitten hat.

Oan de noardlike kant fan de stege, sawat yn it midden, moat ek in wenhûs stien ha. Ik haw it allinne noch kinnen as de izeropslach fan de firma Brouwers. Dy weinmakersfamylje hat foar de oarloch wenne yn de Waling Dykstrastrijtte en hat, tink ik, om 1920 hne dit pand yn de stege oankocht. It lei heal achter har eigen perseel. Se hawwe it oanhâlden ek yn de tiid doe't se sels al lang en breed mei har bedriuw oan de Stasjonswei sieten. Geregeld waarden yn de jierren fyftich jonges dy't by Brouwers yn it wurk wienen der mei in karre op út stjoerd om fia de doarren fan de âlde weinmakkerij wat lengten izer op te heljen.



Jentsje Bosgra yn de Foarstrjitte, foar de iepening fan de Bollemanssteech

Dat ûntarde bytiden yn mântjirgjen en dan sieten se elkoar in skoft op strjitte achternei. Allegear yn de baas syn tiid. Us heit koe soks min oansjen.

Wa hawwe dêr wenne doe't it noch min ofte mear bewenber wie? Under oaren Jehannes de Boer mei syn frou Jetske. Jehannes haw ik al linne kinnen út de tiid dat er al yn it Tehuis Voor Ouden Van Dagen wenne. Ik tink dat er doe al skieden wie, mar wit it net. Hy doogde net rjucht mei de holle. Dat er De Boer hiet wisten wy as bern net. We neamden him 'Jehannes Bommel' (dêr ha we de Bommelstege!) of ek wol 'Jehannes Peukje'. As Jehannes in sigaret-tepeukje op de dyk lizzen seach dan naam er dat mei, pluze de tabak der út en hie dan oan in pear peukjes genôch om wer in nije sigaret te draaien. Teminsten, dat waard der sein.

Yn oantekens fan ús heit fûn ik dat yn ditselde hûs ek Sjoerd en Ane Patrouilje wenne ha, en Tsjip en Gjet Schaap. Tagelyk of nei elkoar? Dat is net dudlik. Doe't yn 1917 it hûs te keap oanbean waard wie Sjoerd Patrouilje de hierder. Mei it hok der by meat it 39 m2. It hat in krappe boel west, sa't dat wol mear it gefal wie mei dy âlde wentsjes yn de Holwerter binnenbuorren.

Ta beslút.

Op GoogleMaps lêst men dat dizze stege no Bollemanssteech hyt. Mis fansels. It hie op syn Holwerter's Bollemansstege wêze moatten. In jier lyn haw ik my yn in stikje foar De Doarpsbel oer de Blomsteech al wat sabeare lulk makke oer dat wurd 'steech'. Dat wurd is de 'skuld' fan de Strjitnammekommisje út begjin jierren sechstich. Nei dat stikje fan in jier lyn stjoerde Gjerryt Herrema my in scan fan it folsleine 'Advys' fan dy kommisje. Moaie lektuer, mar foar safier as it oer de Bommelstege giet wurdt men der net folle wizer fan. Nou ja, dêr moat eartiids in 'bolleman' wenne ha, mar hoe en wat, dat stiet der net by. En it advys wie om de stege tenei mar Bollemanssteech te neamen. Sa is it dus gien.

Dit is ek de gelegenheid om in oanfulling te jaan op dat stikje oer de Blomsteech. Ik hie skrean dat de namme Benenbrekersstraat foar it earst brûkt wie troch Hein Knol. Mar yn it Advys fan de Strjitnammekommisje stiet: "Fan dizze wei sei dr. Kruik ienris, om't hy sa min wie, se neame him Bloemstraat, mar se mochten him wol Benenbrekersstraat neame".

Kruik of Knol? Wa't it wit mei it sizze.

*Delfzijl, novimber 2019
Meindert Geertsma*

DE BAZUIN / DE TIJSTREAM

Hierbij ontvangt u de datums van inzameling van het oud papier 2020

Dinsdag 21 januari	Muziekver: De Bazuin
Dinsdag 3 maart	School De Tijstream
Dinsdag 14 april	Muziekver: De Bazuin
Dinsdag 26 mei	School De Tijstream
Dinsdag 7 juli	Muziekver: De Bazuin
Dinsdag 18 augustus	School De Tijstream
Dinsdag 29 september	Muziekver: De Bazuin
Dinsdag 10 november	School De Tijstream
Dinsdag 22 december	Muziekver: De Bazuin

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met:

Tiny Tadema	0519-561895
Robert Tjepkema	06-50424314

Graag zien we uw oud papier zoveel mogelijk bij elkaar staan langs de kant van de weg. Zoals u gewend bent met de afvalcontainers.

*Met vriendelijke groet
basisschool De Tijstream en
Chr. Muziekver. De Bazuin*

130 JAAR GYMNASIEKVERENIGING CHARIËTTO



Op 5 oktober 2019 mochten wij ons 130 jarig jubileum vieren! Wij kijken hier met veel plezier op terug!

Gymnastiek vereniging Chariëtto heeft nog steeds een leuk aanbod voor jong en oud!

Peutergym (2-4 jaar)

woensdagmiddag 15.30-16.00 uur

Kleutergym (4-7 jaar)

woensdagmiddag 14.30-15.30 uur

Nowdance (6-9 jaar)

dinsdagmiddag 16.30-17.15 uur

Nowdance (9-12 jaar)

dinsdagmiddag 17.15-18.00 uur

Keepfit (55+)

maandagochtend 9.00-10.00 uur

Kom gerust langs en doe een paar keer gratis mee!

Vragen? Stel u vraag bij een van de bestuursleden of mail naar gymschariëtto@gmail.com

*Byanca Soepboer, Nynke Wijma,
Tina Ferwerda, Josje Rikkert,
Klaske Miedema, Marthalia Kamma*

**LAAGDREMPELIG
BEWEGEN**
voor senioren

**PLEZIERIG BEWEGEN
OP MUZIEK EN MET
SPORT & SPEL**

**MAANDAGMORGEN VAN 9:00 - 10:00
IN MFA HOLWERD**

G.V. CHARIËTTO

DE BAZUIN / DE TIJSTREAM

Op dinsdag 24 september vond in het Hellinghûs in Dokkum de boekpresentatie Brouwers' Carrosserie- en Wagenbouw plaats.

Het boek dat door de familie zelf wordt uitgegeven, gaat over de bedrijfsgeschiedenis van de firma Brouwers uit Holwerd en het werd door Sytze Brouwers, een van de nazaten van de familie Brouwers, uitgereikt.

Het idee van het boek kwam toen Dirk de Jong uit als enthousiaste liefhebber van historische auto's en vrachtwagens een bezoek bracht aan het DAF-museum in Eindhoven. Hier werd hem duidelijk dat DAF-chassis verkocht werden aan Brouwers in Holwerd. Op basis van deze chassis werden vervolgens diverse soorten bedrijfsauto's gebouwd. Dit maakte Dirk de Jong nieuwsgierig wat de aanleiding was voor zijn zoektocht en later dit boek.

De naam Brouwers' Carrosserie- en Wagenbouw was bekend in de regio en ver

daarbuiten. Jacob Brouwers geboren in Stiens, begon met het bedrijf in Holwerd in 1914 dat tot 1979 heeft bestaan. Het boek is een tijdsbeeld geworden van een periode met veel veranderingen. Een bedrijf met echte ambachtslieden, dat jarenlang handmatig grote aantallen carrosserieën produceerde en steeds meeging in de ontwikkelingen. Ook tijdens de twee wereldoorlogen die van invloed waren op de bedrijfsvoering.

In het boek komt de geschiedenis van de firma Brouwers weer tot leven. De bouwstenen voor het boek zijn meer dan 200 foto's en de verhalen van mensen die bij het bedrijf betrokken waren. Wat de presentatie extra bijzonder maakte is dat enkele oud-medewerkers aanwezig waren.

Voor autoliefhebber is het boek een prachtig naslagwerk. Exemplaren van het boek zijn na 24 september te koop in Museum Dokkum en boekhandel Van der Velde in Dokkum.



Bijscript foto: Collectie familie Brouwers, gebruikt op de omslag van het boek.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Zee van Zorg

Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd
Avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen zijn wij aangesloten bij de Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112.

Apotheek

Open van 8.00 - 11.30 u., 13.00 - 15.00 u. en van 16.00 - 17.00 uur.

Afhalen: 9.30 - 10.00 u. en 16.00 - 17.00 uur.

Tandartspraktijk Holwerd

W. Roux, Beyertstrjitte 101, tel. 562300.

Fysiotherapie

J.R. Moorman, Blomsteech 6 (ingang Pôlewei), tel. 562478/561876.

Huisartsenlaboratorium

Plaats: Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2, iedere maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

Pedicure

- E. Broersma, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594.
- T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 06-10573613.

Massage

- Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheidscentrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
- (Sport)Massage Rommie Wierstra De Teebus 16, tel. 06-28574153.

OPHALEN OUD PAPIER

21 januari ■ 3 maart ■ 14 april
Om de zes weken.

Oud papier wordt opgehaald door
De Tijstream en de Bazuin

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd
Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

Uitleen verpleegartikelen

ma. t/m do. 9.00-17.30 uur en vrijdag van 9.00-14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70.

Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent per min.) Archipelweg 109, 8921 TH Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden. 058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 u. en zat. van 10.00-17.00 u.

Uitvaartvereniging 'de Laatste Eer':

Uitvaartleider W. Elzinga, Nijbuorren 43, 9137 SK Oostermijkerk, tel. 561374, 06-251640661. watse@uitvaartzorgelzinga.nl

Meldpunt gemeentewerk

Voor vragen over uw afval of als uw grijze of groene container stuk is, tel. 298777.

Wijkbeheer

Heeft u een melding of een vraag over de inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan kunt u contact opnemen met wijkbeheer Noardeast-Fryslân. Bijvoorbeeld de losliggende stoeptegels of kapotte straatlamp kunt u doorgeven op tel.nr: 298777 of mailen: info@noardeast-fryslan.nl

Wijkagent

K. Krol, team noordoost, bureau Dokkum.
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bij levensbedreigende situaties belt u 112, maar ook direct als u getuige bent van een misdrijf.

Inleveren kopij

De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar: 3x in een oplage van 535 exemplaren en het decembernummer huis-aan-huis in een oplage van 800 exemplaren.

Kopij inleveren vóór **3 maart, 2 juni, 1 september en 1 december** bij Henk Willemsen
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

Voor uw berichten en nieuws mail naar: redactie@holwerd.nl